

# BOKFÖRLAGET STOLPE

## VÄRLDENS MEST PROTESTANTISKA LAND

*Sverige – det extrema landet lagom*

Katarina Barrling



*Religionen försvinner inte bara för att människorna slutar tro på Gud. I sekulära Sverige har den letat sig in i politiken, kulturen, arbetsmoralen och till och med vårt sätt att klä oss – det mesta går i grått och beige. Världens mest protestantiska land – är ett försök att förstå paradoxen Sverige, som både är väldigt sekulärt och extremt protestantiskt på samma gång.*

Statsvetaren **Katarina Barrling** har gett sig ut på en tankeväckande resa genom historien för att undersöka varför Sverige blivit som det blivit och varför det är så svårt att avvika i ett land som ser sig som öppet och tolerant. Hon hittar många förklaringar i vårt komplicerade förhållande till kristendomen och vår tolkning av protestantismen.

– Ju mer sekulariserade vi blir, desto mer verkar det kristna protestantiska tänkandet ta sig in på andra områden, som politik, kultur och samhällsdebatt, säger Katarina Barrling.

*Världens mest protestantiska land: Sverige – det extrema landet lagom* är en läsning som får oss att förstå mer om oss själva, svenskarna, Sverige och vårt sätt att vara. Titeln lämpar sig utmärkt för bokcirklar och samtal.

**Katarina Barrling** är docent i statskunskap vid Uppsala universitet och har bland annat studerat hur människor påverkas av kultur i organisationer, i politik och i samhället i stort. Hon har tidigare skrivit *Saknad – På spaning efter landet inom oss* (2022) tillsammans med Cecilia Garne.



# BOKFÖRLAGET STOLPE

ISBN: 978-91-89882-33-1.

35 illustrationer. 17 x 24 cm. 288 sidor. Grafisk form: Patric Leo.

Utförande: Tryckt klotband med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden med läsband.

September 2024. Kommer även som ljudbok och e-bok.

För mer information, intervjuförfrågningar eller samarbeten, vänligen kontakta:

Marie Birde

[marie@stolpepublishing.se](mailto:marie@stolpepublishing.se)

+46 (0)702 20 23 08

